



Aan mijn moeder...

*Ik was in jou
zoals jij bent
in mij.*

*Jij droeg mij
door de dagen
en de nachten,
zoals ik jou nu draag
in mijn gedachten.*

*Je was, je ging,
maar altijd
zul je blijven.*

*Je leeft in mij
zoals ik eens
in jou.*

Nog volop in het leven, bruisend van energie,
is geheel onverwacht van ons heengegaan,
onze lieve moeder en schoonmoeder

Tonny Kirkels ~ Ramaekers

Someren, 25 januari 1945

Weert, 15 januari 2023

echtgenote van Frits Kirkels †

Roos en Claudio
Mireille en Pascal

Wij nemen in besloten kring afscheid van Tonny.

Correspondentieadres:

Familie Kirkels, Irenelaan 72, 6006 HE Weert

Geuns Uitvaartbegeleiding (0495) 549 630