



Thuiskomen

Zie je die prachtige hoge bomen
Altijd kijk je ernaar bij het binnenkomen

Er tussenin stond de mooiste boom
Bescheiden, lief, aandachtig, het voelde gewoon

De mooiste boom is nu niet meer daar
Toch blijven de bomen in onze gedachten bij elkaar

Mijn maatje, onze lieve papa, schoonvader en trotse opa.

Jij was zo dankbaar voor jouw mooie leven.
Elke keer verbaasde jij ons met je wilskracht en liet je het
leven niet los. Je hebt er alles uitgehaald. We zijn verdrietig,
maar ook dankbaar en trots, dat wij jou in ons midden
mochten hebben.

Hub Leunissen

Puth, 23 mei 1946

Weert, 14 januari 2023

echtgenoot van Gerrie Leunissen - Hermens

Lars

Robin en Janneke

Lauren

Vesper

Kevin en Eline

Vieve

Joppe

Sieb

Koningshof 1, 6006 HA Weert

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
maandag 23 januari om 11.00 uur in de Dekenale
Sint Martinuskerk aan de Markt te Weert.

Aansluitend zal het afscheid in het crematorium in
besloten kring plaatsvinden.

Dank aan het team van het Franciscus Hospice voor de
liefdevolle verzorging en aandacht. In plaats van bloemen
vinden wij een vrijblijvende bijdrage aan het hospice een
mooi gebaar. De collectebus hiervoor treft u aan bij
ontvangst in de kerk.

Uw mooie herinneringen, verhalen en foto's van Hub zijn
voor ons zó waardevol. Wij vinden het fijn als u deze met
ons zou willen delen. U kunt deze meenemen en afgeven
bij ontvangst in de kerk.

Geuns Uitvaartbegeleiding (0495) 549 630