



Je bent niet meer.

Steeds verder verdwalend in je eigen wereld.
Met woorden die achter je lippen bleven hangen.
Je machteloosheid deed ons zeer.

Rust zacht

wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.

Zoek je bij hem een onderkomen
dan wordt zijn vrede jou tot brood.

God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je geluk zult zien.

Lied 91-a

Dankbaar zijn we voor zijn liefde, zorgzaamheid en kracht.

In alle rust is van ons heengegaan
onze liefhebbende vader, opa, grootopa

Bart (Bartel) Elshout

Rotterdam
25 februari 1933

Weert
11 mei 2022

echtgenoot van Ton Elshout - Buijteweg
in liefdevolle herinnering

Helen en Frans
Christa en Luc, Teun, Joep, Mare
Paul en Laura

Diane en Noud

Correspondentieadres:
Heugenderweg 8, 6104 RL Koningsbosch

Op maandag 16 mei is er tussen 15.00 en 16.00 uur en tussen 19.00 en 20.00 uur gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Bart in zijn kamer in Zorgcentrum Hornehoof, vogelsbleek 20 te Weert.

Graag nodigen wij u uit om samen met ons hem te gedenken op woensdag 18 mei in de Bethelkerk, Maaspoort 30 te Weert. Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren. De dienst vangt aan om 13.30 uur. Na afloop is er in de bijgelegen aula gelegenheid tot persoonlijk condoleren.

Later in de middag begeleiden wij vader, opa, grootopa in gezinskring naar het crematorium.