

*Nooit klagend, nooit vragend,
zijn lasten in stilte dragend.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt.
Zijn liefde voor ons stond bovenaan,
wij moeten aanvaarden om zonder hem verder te gaan.*

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen.
Dankbaar voor alle jaren die wij met hem mochten beleven, hebben we
met veel verdriet afscheid moeten nemen van

Jan van Heel

Weert, 15 februari 1936
Weert, 2 april 2019

lieve man van Annie van Heel - Truijen

vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader van

Gerda en Dries Van Bilzen - van Heel
Bart en Marjolijn, Arthur
Roel

Hugo van Heel en Wendy Nouwen
Noah
Senna

Rudi en Nathalie van Heel - van Zantvoort
Romy en Kevin
Bumper 🐾

De Hoge Kei 221, 6001 JB Weert

De plechtige uitvaartdienst, waarin we Jan gedenken, zal worden gehouden op zaterdag
6 april om 13.00 uur in de Sint Odakerk, Boshoverweg te Weert - Boshoven.
Aansluitend begeleiden we Jan in besloten kring naar het crematorium.

In plaats van bloemen waarderen wij uw vrijblijvende bijdrage aan het Franciscus Hospice
te Weert. De collectebus hiervoor bestemd treft u aan bij het condoleanceregister.

Een bijzonder woord van dank aan de teams van Zorggroep Wijkverpleging Weert-Stad en
het Franciscus Hospice voor alle goede zorgen voor Jan.

Geuns Uitvaartbegeleiding (0495) 549 630

