



S a n d o r Z e n t j e s

Weert, 11 mei 1996

Weert, 3 februari 2019

Lieve Sandor,

Zo opeens weggerukt uit ons leven.

Het ergste wat ons kon overkomen.

Jij met al je plannen, jij met al je dromen.

Waar is die mooie tijd gebleven?

De tijd waarin we elkaar liefde konden geven.

Ciao Bambino

Marjo en Tjeu Zentjes - Frissen

Julia en Massimo

Familie Frissen

Familie Zentjes

Schoutlaan 31, 6002 EA Weert

Wij nodigen iedereen die zich persoonlijk betrokken voelt uit om samen met ons afscheid te nemen van Sandor op zondag 10 februari om 13.00 uur in de aula van Crematorium Weerterland, Ringselvenweg 2 te Weert. Na afloop van de auladienst ontmoeten wij jullie graag in de coffee-lounge van het crematorium.

In plaats van bloemen liever vrijblijvend een bijdrage aan de Nierstichting. De collectebus hiervoor bestemd staat bij het condoleanceregister.

Mooie herinneringen aan Sandor mogen niet verloren gaan. Wij vinden het fijn als jullie deze met ons willen delen door ze op papier te zetten. Deze kunnen worden afgegeven bij ontvangst in het crematorium. Ze kunnen ook via www.geuns.nl met ons worden gedeeld.

Voor vragen omtrent het afscheid van Sandor: (0495) 549 630