

*Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
En alle beetje die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.*

*Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe.
Maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.*

Toon Hermans

Na 57 jaar huwelijk hebben we elkaar los moeten laten

Jan Aspers

☼ 15 mei 1939

† 27 december 2018

lieve man van
Toos Aspers - van de Loo

zorgzame pap, schoonpap en trotse opa van
René en Henri
Wendy en Paul, Stan, Lynn

Hij overleed thuis in zijn vertrouwde omgeving, voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, omringd door zijn gezin, in de leeftijd van 79 jaar.

Van Heukelomstraat 7, 6006 JS Weert

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op woensdag 2 januari 2019 om 10.30 uur in de Sint Odakerk, Boshoverweg 58 te Weert - Boshoven, waarna we pap ter ruste leggen op het parochiekerkhof aldaar.

Een bijzonder woord van dank aan Groene Kruis Thuiszorg (team Moesel) voor alle goede en liefdevolle zorgen voor pap in de voorbije periode.

Geuns Uitvaartbegeleiding (0495) 549 630

