

Een liefdevolle herinnering aan

# Henk Verhaag

Weert, 20 december 1955

Weert, 16 december 2018

Wij nodigen u uit om Henk samen met ons te gedenken op zaterdag 22 december om 10.30 uur in de aula van Crematorium Weerterland, Ringselvenweg 2 te Weert.

Voor aanvang is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

Pimpelmeeshof 10, 6005 JK Weert

Lieve Henk,

Al tweemaal had jij *"het licht"* gezien in het Catharina-ziekenhuis te Eindhoven.

Daarom wilde je niet meer terug naar Eindhoven.

Helaas is die derde maal toch geheel onverwacht gekomen.

Jij zei altijd: *"piepende wagens lopen het langst"*,

echter begon die wagen te kraken, door die vervelende ziekte, een sluipmoordenaar noemde de huisarts het.

Je hebt altijd met pijn moeten leven

maar je kon het dragen en je was vrolijk en optimistisch.

Ik zal je enorm missen, mijn schat.

Rust zacht, schat.

Marlita

Lieve pap,

Altijd eerlijk en oprecht,

's avonds een man, overdag een man,

dat was jouw motto.

We hebben veel van jou geleerd en zullen je missen.

Rust zacht, pap.

Denzil en Eileen