

*Ga nooit weg zonder te groeten,
ga nooit weg zonder een zoen.
Als je het noodlot zult ontmoeten,
kun je het nooit meer doen.
Ga nooit weg zonder te praten,
dat doet een hart zo'n pijn.
Wat je 's morgens hebt verlaten,
kan er 's avonds niet meer zijn...*

Degenen die ik liefheb verlaat ik om degenen
die ik liefhad terug te vinden.

Frans Lenders

15 juli 1945
19 december 2018

echtgenoot van **Jeanne Lenders - Nijs †**

Willem-Jan en Nicole
Stan
Cooper 🐾

Marco en Miriam
Bo
Noor
Bob 🐾

Correspondentieadres: Helmondseweg 6, 6003 NA Weert

Wij nodigen u uit om pap samen met ons te gedenken op vrijdag
28 december om 14.30 uur in de aula van Crematorium Weerterland,
Ringselvenweg 2 te Weert.

In plaats van bloemen waarderen wij uw vrijblijvende bijdrage aan
Stichting KiKa, voor de strijd tegen kinderkanker. De collectebus
hiervoor bestemd treft u aan bij het condoleanceregister.

Naar wens van Frans is er geen rouwbezoek.

Geuns Uitvaartbegeleiding (0495) 549 630

